

035 / 04 ADUARD

OVERZICHT VAN UITEENLOPENDE VERKLARINGEN IN CHRONOLOGISCHE
VOLGORDE VAN DE HEER J.KALKERS

Brief van de heer J. Kalkers, gedateerd op 22 mei 1946 en gericht aan de administratie van "De Zwerver"

"En toen zijn er drie heren over de waal gekomen waarbij er een was die marechaussee geweest was"

"Van de ander twee kan ik mij herinneren dat een van deze twee een Gronings dialect sprak en de leider was"

Brief van de heer A. Gouman , gedateerd op 11 juni 1946 en vermoedelijk gericht aan familie Wobbes met daarin een door A. Gouman overgeschreven verklaring van de heer J. Kalkers gedateerd op 11 juni 1946 en een verslag van een ontmoeting met J. Kalkers en zijn vrouw op 04 juni 1946 n.a.v. een advertentie in "De Zwerver"

"Deze zou tussen 1 en 15 november '44 te Wamel zijn aangekomen"

"Heel vaag kan ik mij zoiets herinneren,hij moet hier met nog twee anderen zijn aangekomen en enkele dagen in het toen bevrijde gebied zijn gebleven"

"wij hadden indertijd ons hoofdkwartier in Leeuwen bij de Gemeente Wamel"

"toen zijn er 3 heren over de Waal gekomen waarbij er een was die Marechaussee geweest was "

"Van de andere twee kan ik mij herinneren dat een van de twee een Gronings dialect sprak en de leider was"

"deze heren zijn later met een Engels officier weer vertrokken naar Tiel en hadden een gevaarlijke opdracht"

"veel later hebben wij vernomen dat de drie heren bij de overtocht over de Rijn met de boot zijn omgeslagen en verdronken zijn, de Engelse officier is terug gekomen en moet dat hebben verteld"

Ontmoeting op 04 juni 1946 tussen de heer A. Gouman (vader van Jan Gouman) en de heer J.Kalkers

"Ze (Mevrouw Kalkers) herinnerde zich Jan ook gezien te hebben"

"mijn man zei: het is jammer voor de ouders maar de jongens zijn verdronken"

"en heb toen Kalkers zelf gesproken en hij vertelde mij Jan en zijn twee vrienden ontmoet te hebben omstreeks die tijd. Hij had ook nog met Jan gesproken en zijn vrouw ook"

"Ik (Gouman) zei toen, dan moeten ze wel een goed vertrouwen hebben gehad, waarop Kalkers zei dat dit zo was , anders hadden ze de opdracht niet gehad"

"(Kalkers) De toestand waarin wij verkeerden nam alles in beslag. Ik (Gouman)zei: hij zal zijn naam toch wel gezegd hebben ? waarop Kalkers antwoordde dat hij nooit op de zekerheid van een naam afging omdat er veel personen onder een valse naam binnenkwamen. Ze letten alleen maar op wat voor persoon iemand was . Wanneer deze persoon 'goed' was dan werd hij / zij overgedragen aan de Engelsen"

Verhoor van Neeltje Gouman (zus van Jan Gouman) door de heer J. v/d Ende , gedateerd op 12 mei 1948 waarin een stukje staat van de heer J. Kalkers

"In begin 1946 is door ons een oproep in "De Zwerver" geplaatst met de foto van mijn broer , waarop wij schriftelijk bericht ontvingen van iemand uit Wamel , wiens naam ik niet meer weet (dit is J. Kalkers)"

"Hij deelde mede , dat mijn vermiste broer in gezelschap van Wobbes en Wijdeveld bij hem was gekomen, een paar dagen gevangen geweest waren voor onderzoek"

"Enkele dagen later aan de Engelsen , die in Wamel gelegerd waren , overgegeven zijn en ingezet zouden worden als spion in het door de Duitsers bezette gebied in de omgeving van Wageningen in het gezelschap van een Engelse Sergeant , zover ik weet alle vier in burger"

Verhoor van dhr. Arie Gouman (vader van Jan Gouman), gedateerd op 13 mei 1948.
In het verhoor wordt verwezen naar een brief die is op gesteld door de heer J. Kalkers en
gedateerd is op 22 mei 1946 en wederom aan het bezoek aan de familie Kalkers op 04 juni 1946
te Wamel.

“Ik (A. Gouman) maakte mij bekend en liet haar (Mevr. Kalkers) een foto van mijn zoon zien en vroeg of zij deze persoon weleens gezien had. Zij bevestigde dit en deelde mede, dat de persoon die op de foto voorkwam inderdaad in November 1944 meerdere malen bij haar geweest was”

“Op de vraag of zij wist wat er met deze persoon gebeurd was ,deelde ze mij mee dat ze van haar man vernomen had , dat gemelde persoon met nog twee anderen verdronken was , bij een poging om in het door Duitsers bezette gebied in de buurt van Wageningen te komen”

“Ik heb Kalkers de foto van mijn vermiste zoon laten zien, waarop deze mij mee deelde dat mijn zoon met nog twee anderen (namen zijn daarbij niet genoemd) in een boot waren aangekomen vanuit het door de Duitsers bezette gebied”

“Als Commandant van de BS heeft Kalkers mijn zoon en twee anderen meegenomen en opgeborgen in een houten gebouw , dat ingericht was tot het in bewaring stellen van verdachte personen”

“Kalkers herkende pertinent de foto van mijn zoon”

“verder deelde hij mee, dat na drie weken mijn zoon en de twee anderen door hem werden overgegeven aan de Engelsen die in Wamel gelegerd waren”

“Kalkers vertelde verder dat mijn zoon verteld had dat hij Marechaussee was en overgekomen was om zich beschikbaar te stellen voor de Engelse militaire instanties”

“Verder wist Kalkers te vertellen, dat weer later (het was nog in December 1944), dat mijn zoon met twee anderen (dit bleken Wobbes en Wijdeveld te zijn) en een Engels officier overgestoken waren naar Wageningen en dat de Engelse officier was terug gekomen met de mededeling dat mijn zoon met de twee anderen was verdronken (dit heeft Kalkers zelf niet gezien of gehoord van de officier, doch gehoord van anderen die hem dit vertelden)”

Verhoor van de Heer J. Kalkers gedateerd op 2 september 1948 door P.C. Maliepaard en J v/d Ende in opdracht van de Nederlandse missie tot opsporing van Vermiste Personen

"Tijdens de bezetting was ik BS commandant en ontving ik als zodanig mensen welke van het bezette gebied over de waal kwamen tussen Dreumel en Boven- Leeuwen"

"Deze mensen werden door de BS posten opgevangen en naar mij gebracht"

"Na een eerste verhoor werden zij overgegeven aan de Engelsen"

"Zij werden dan per jeep afgehaald en naar Neerbosch bij Nijmegen gebracht.

Dit gebeurde regelmatig tot ongeveer 3 november 1944.

Op deze datum werd er een vaste post ingericht in de woning van Mej. Kupp gelegen aan de zandstraat te Beneden-Leeuwen door de Engelsen.

Een zekere Henk Schools assisteerde de Engelsen met verhoren"

"Ik kan mij nog wel herinneren dat half oktober , drie mensen overkwamen waarvan een uit Groningen afkomstig was en een marechaussee was.

De mij getoonde foto's van Gouman , Wobbes en Wijdeveld herken ik echter niet als te zijn van de drie waarover ik geschreven heb naar aanleiding van de advertentie in " De Zwerver"

"Het overkomen van de door mij genoemde personen was zeker voor 3 november 1944"

"De Groninger was iemand met een kortgeknipte borstelkuif en zou een vooraanstaande positie te Groningen in de illegaliteit bekleed hebben"

"Deze drie mannen zijn opgehaald door de Engelsen en naar Nijmegen vervoerd.

Deze zijn later in het gezelschap van een Engels officier teruggekomen om ingezet te worden"

"Zij zullen vermoedelijk teruggebracht zijn met rubberboten.

Deze rubberbootjes waren eenpersoons.

De Engelse officier sprak perfect Duits (Jan Gouman sprak ook Duits , zie de signalement staat van het Rode Kruis in het dossier van Gouman)"

"De Engelse officier zou meegegaan zijn naar de Betuwe en hen tot de rivier de Rijn gebracht hebben.

Later is de officier alleen teruggekomen , althans dit is mij verteld.

Door wie kan ik mij niet herinneren"